

Zondag 31 december 2023 – 10.00 uur
oudejaarsdag
liturgische kleur is wit

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Alewijn Slingerland
lector	Ida van der Linden
organist	Hans Okkerse
ouderling	Ronald van der Schelde
diaken	Fenneke van Hasselt
koster	Henk Nobel

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Diaconie algemene/wijkdoeleinden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de kerk

- | | |
|---------------|--|
| 😊 Nevendienst | Jeanette Klop |
| 😊 Crèche | Er is geen oppas ivm. de kerstvakantie |

Bij de dienst

Met welke verwachting laat je 2023 achter en ga je het nieuwe jaar in?
In deze dienst laten we ons inspireren door twee verwachtingsvolle ouderen, een man en een vrouw, Simeon en Hanna. Lukt het ons om net als deze twee mensen verder te kijken, tot in Gods realiteit?

ds. Alewijn Slingerland

Collectedoel diaconie: Diaconie algemene/ wijk doeleinden

De opbrengst is voor de ondersteuning van mensen die door onvoorziene omstandigheden hulp nodig hebben.

Deze hulp kan bestaan uit financiële ondersteuning of broodnodige boodschappen. Ook ondersteunt de diaconie mensen door het sturen van een kaart of andere attentie. Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 31 december 2023.

Willemien de Mol, diaken

Scan de QR code en maak uw bijdrage over
U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage geven in de collectezakken



ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel

Koraalvoorspel over 'In dulci jubilo' BWV 608 van J.S. Bach

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *De gemeente gaat staan* –

Stil gebed

Aanvangslied

Psalm 27: 1 en 7

Bemoediging en groet

- *De gemeente gaat zitten* –

Kyriegebed

Glorialied

Lied 481

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied

“Wij gaan voor even uit elkaar”

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* –

DE SCHRIFT

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:

Lucas 2: 22-38

Lied hierbij:

Lied 159a

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord

Psalm 130: 3 en 4

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- *De gemeente gaat staan* –

Slotlied

Lied 506

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Afscheid

Afgelopen zondag heb ik afscheid van jullie genomen. Ondanks alles weet ik dat ik voor veel mensen toch wat betekend heb. Ook het ouderenkerstfeest is een succes geworden. Ik dank iedereen voor de gastvrijheid en het vertrouwen dat ze me gegeven hebben. Ik dank tevens de contactpersonen voor de samenwerking. Bovendien heb ik toch met plezier en toewijding gewerkt.

Ik heb veel geleerd van het vaak actieve geloofsleven van ouderen. Bovendien is het verbazingwekkend hoe actief ze zijn geweest in de kerk en het vaak nog zijn. Daarom verdient deze groep alle respect. Toch kan ik niet ontkennen dat er veel eenzaamheid is, veel vragen, veel narigheden m.b.t. het gebrek aan zelfstandigheid. Daarbij komt dat veel mensen zich niet (meer) een onderdeel voelen van de kerk, omdat ze deze niet liefelijk kunnen bezoeken. Daarom vraag ik u deze groep niet te vergeten.

Gedeeltelijk heb ik al ander werk genomen en lopen er verschillende mogelijkheden. Na de feestdagen zal ik daarover meer duidelijkheid hebben. Ik wens iedereen een prachtig jaar toe waarin ook de ouderen eer aan wordt gedaan, dat verdienen zij.

Ester van Dijk



Oproep:

Het rooster voor oppas in de crèche is nog niet helemaal gevuld.

Wie kan en wil oppassen?

Reacties naar de WoZ. Deze worden dan doorgegeven aan de leiding.

Alvast bedankt!

Bericht van de Wijkkas Wilhelminakerk.

Gewoon zomaar

Iemand gaf

Tijdens de Kerststal-Opendag

€ 70,-

Gewoon zomaar

Voor de Kerk

Want hij had het

Niet nodig

Bedankt Iemand !





Bij de dienst in de Petruskerk

Vandaag, op de drempel van het nieuwe jaar, lezen we dat Jezus, acht dagen na zijn geboorte, zijn naam krijgt. Zo was de gewoonte; Jezus werd besneden en kreeg zijn naam. Het was de naam die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. En die naam betekent 'God redt'. Zijn leven zal in het teken staan van hoe God redt.

Ook in de lezing uit het boek Numeri horen we over de naam, de Naam van de Eeuwige (Numeri 6, 22 – 27). Door het uitspreken van de priesterzegen zullen, letterlijk

vertaald, Aäron en zijn zonen Gods naam op de Israëlieten 'leggen'. Door de zegening is de naam van God onder het volk aanwezig. Die Naam bevat al wat God doet en gedaan heeft en zal doen.

Op Nieuwjaarsdag wensen we elkaar al het goede toe voor het pas begonnen jaar. 'Veel heil en zegen', hoor je soms nog weleens mensen elkaar toewensen. En dat is best mooi. Want door een mens te zegenen, breng je hem of haar onder de aandacht van God, de liefdevolle Aanwezige.

Anneke van Mansum



Voedselbank

In de maand december is het inzamelen van houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)

Kerkelijke agenda

zo 7 jan 2024 10.00 u Wilhelminakerk – ds. Ben Heijting
Petruskerk – ds. Jan Schellingerhout

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskerk Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

past. werker: vacature

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,

tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskerk.

In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dorcht en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)